



Op een dag in november vroeg Sinterklaas de Burgerrekenkamer
Om eens te denken over een cadeau voor de Langedijker raad.
Voor de hardwerkende mensen, immer bezig voor publiek belang,
Stukken lezen, moties schrijven, altijd voor de goede zaak paraat!

Nu wil het geval dat de Burgerrekenkamer toen zat te luisteren naar Lijn 1,
Het programma dat opereert op het snijvlak van werkelijkheid en mening,
Live uit de bus, zoekend naar de spanningsvelden in de maatschappij,
Voelend waar de schoen wringt, zorgend voor opschudding en ontroering.

Het ging die dag over de toekomst van de raad, of eigenlijk dat die er niet is.
Lijn 1 ontving Jasper Loots en Piet-Hein Peeters, zij schreven een boekje.
Dat heet "De gemeenteraad heeft geen toekomst", en zij interviewden
Tal van deskundologen op locatie, met thee en een bitterkoekje.

Oud-burgemeester Jan Mans vindt de raad niets voor zijn kinderen,
En Denker des Vaderlands René Gude noemt jullie "vreemde eenden",
Publicist Marcel Boogers wil de verkiezingen een keer overslaan,
Omdat de raad toch niets meer te zeggen heeft, zoals hij meende.

Van sturen op hoofdlijnen is geen sprake meer, het is te complex,
Er zijn alleen nog maar details, de hoofdlijnen zijn verdwenen,
De ambtenaren en professionals hebben het voor het zeggen,
De raad staat buitenspel en kan kiezen tussen zwijgen of wenen.

De decentralisatie WMO gaat straks naar een centrale in Alkmaar,
De politietop gaat over onze veiligheid vanuit Den Haag,
Zorgbestuurders, projectontwikkelaars en corporatiedirecteuren
Trekken aan de touwtjes, al gaat dat wel heel traag.

Misschien wordt het ooit eens anders, gaat alles op z'n kop,
Gaan we B&W verkiezingen houden, en wordt de raad een sociëteit.
Dat dit boekje moge helpen bij uw vrije laterale denken,
Of anders zal zorgen voor het feest der herkenning en veel leeslijkt!